



# College ECHO



# INHOUDSTAFEL

- 02 Voorwoord
- 03 In de kijker
- 04 Neuzen in de kleuterhoek
- 08 Grasduinen in de lagere school
- 18 Sport op een ereplaats
- 18 Ouders aan het woord
- 19 Agenda  
Familienieuws
- 20 Kunstgalerij

## Vakantie ...

Het is afsluiten en loslaten  
een beetje anders mogen zijn  
dan wat je steeds hebt moeten zijn.

## Vakantie ...

Het is de zon op je laten inwerken  
en warm worden  
voor nieuwe uitdagingen.  
In andere mensen iets zien  
dat nieuwe mogelijkheden schept.

## Vakantie ...

Je droomt ervan  
dat het je nieuwe energie zal geven  
om opnieuw van start te gaan een schooljaar later.

Fijne vakantie aan iedereen  
Het collegeteam

Foto cover: draaimolen op schoolfeest van 7 mei 2022



Dit maal geen onderdeel van ons pedagogisch project in deze rubriek. Ik wil deze keer twee collega's die met pensioen gaan in de verf zetten. Twee sterke madammen!

Bernadette begon haar carrière als kleuterjuf op Sint-Rochus. Op 1 september 1997 ging de schoolpoort van de kleuters op Sint-Rochus definitief dicht en startte het College met een kleuterschool. Bernadette was één van de drijvende krachten op onze nieuwe kleuterschool. Bernadette was een kleuterjuf in hart en nieren. Voor haar kleutertjes was geen inspanning te veel. Vele jaren ontfermde ze zich over de oudste kleuters.

Haar drang naar afwisseling en naar een nieuwe uitdaging kreeg gehoor. Het laatste deel van haar carrière zou ze haar aandacht en energie richten op **alle** kleuters, op alle ouders, op haar collega's en op de school. Bernadette werd onze nieuwe zorgjuf/zorgcoördinator/beleidsondersteuner. Een titel die in realiteit niet op zich bestaat maar wel de lading dekt van het werk dat ze voor haar rekening nam: kleuterdossiers opvolgen, oudergesprekken organiseren, de website en facebookpagina up to date houden en mee nadenken over de organisatie en de te varen koers van onze kleuterschool. Van uitbollen was duidelijk geen sprake! Bernadette heeft dit zeer plichtsbewust gedaan. Zij was een collega waar ik steeds op kon rekenen.

En dat haar kleuterjufhartje bleef kloppen was duidelijk toen ze in de schoenen van Wiebel stapte. Wiebel werd de nieuwe mascotte van de kleutertjes. Wiebel gaf steeds het goede voorbeeld aan de kleuters: samen spelen, hesje aan doen, geen papiertjes op de grond, ... . Dat gebeurde vaak via toneeltjes en dansjes. Onze kleuters waren fan van Wiebel en wilden haar voorbeeld volgen. Juf Bernadette wordt door vele kleuters aangesproken als juf Wiebel. Ook de 'wiebelkaart' mogen we op haar naam schrijven. Wanneer de wiebelkaart gevuld was met stickertjes, mochten de kleuters met wiebel naar de beloningwinkel. Een topmoment! Wij, collega's en kleutertjes, zullen onze juf Bernadette missen. Geniet van het welverdiende pensioen.



De tweede sterke madam die ik in de schijnwerper wil zetten is Karin, mijn collega op het secretariaat. Ze startte op het College op 28 september 1999.

's Morgens 07.30 uur. Ze maakt eerst een heerlijke tas koffie en start haar computer op. Ze heeft net een fietstocht van 15 km achter de rug. Ze geniet van die stilte. Even maar ... want een kwartiertje later beginnen collega's, en nog wat later leerlingen binnen te stromen. Op enkele minuten tijd trekt ze op van 0 km/uur tot 100 km/uur. Diensten van afwezige leerkrachten noteren, telefoontjes van ouders beantwoorden, vragen van collega's en leerlingen behandelen, ... Om 08.45 uur is de eerste grote drukte voorbij. Maar dat betekent niet dat het nu luieren wordt. Neen, helemaal niet. Nu is het tijd voor personeelszaken, onderwijswetgeving, bestellingen doen en opvolgen, ... . Tijdens de speeltijden is het weer even alle hens aan dek. leerkrachten en leerlingen wil ze liefst zo snel mogelijk helpen. Tussendoor vindt ze nog wat tijd om een gekwetste leerling te verzorgen of om zieke collega's aan de kassa te vervangen. Om 15.40 uur weer een piekmomentje. De school is uit. Om 16.00 uur steevast : 'Heb je mij nog nodig? Ik wil gerust nog wat blijven hoor!'

Karin blinkt uit in professionaliteit, is een toonbeeld wat flexibiliteit betreft en is erg aanspreekbaar voor ouders, leerlingen en collega's. Karin dacht steeds mee hoe we de werking van de school konden verbeteren. Haar enige minpuntje .... ze liet zich soms omkopen. Met een extra dosis chocolade kon je nog sneller worden geholpen ☺☺☺.

Ik zal onze fijne samenwerking heel erg missen. Ik besef heel goed hoe veel geluk we hadden om Karin in ons team te hebben. Dankjewel voor alles. We zullen je missen. Geniet van de kleinkinderen en hopelijk kan je nog veel items van je bucketlijstje afvinken.

Luc Braem



# NEUZEN IN DE KLEUTERSCHOOL

## Zoem, zoem,...

De kikkers kozen als nieuw thema voor “zoem zoem kriebeldieren”. Ze werden zo geboeid door bijen dat we besloten een echte imker uit te nodigen in de klas. Imker Rudi van het Vlaams bijeninstituut kwam langs met een kamishibai theater, een echte bijenkoningin, etc. De kleuters mochten zich verkleden als imker,

zelfs de juffen deden mee. We hadden ook een echte bijenwinkel in de klas met allerlei honingproducten. Later in ons thema leerden we ook over de levenscyclus van het lieveheersbeestje, de mier en de vlinder. Overal in de school gingen we op zoek met onze potjes om kriebeldiertjes te zoeken.



## Springers in het veld

Vandaag stonden twee activiteiten in de schijnwerper die te maken hebben met ‘springen naar volgend schooljaar’. Onze kleutertjes van K3 gingen op bezoek in de lagere school. Samen met de leerlingen van het eerste leerjaar speelden ze samen spelletjes. Zo leerden ze de lagere school wat beter kennen, niet alleen de speelplaats maar ook de kinderen en de juffen. Alle spelletjes waren ingekleed rond het thema Pasen. Het was zeer leuk.



## Peuters en eerste kleuterklassertjes op stap



Vol verwachting, beetje zenuwachtig, super enthousiast,... vertrokken we met de peuters en eerste kleuterklassen richting het 'Wollenhof'. Het werd een geweldige dag! Onder een stralende zon konden we kennismaken met de schapen en hun lammetjes, gaven we brood aan de stier, zochten we worteltjes voor de konijntjes,...

We maakten een echt modderbad voor de varkens en werkten samen om de drinkbak van de pony te vullen met water.

In de namiddag waren er de zandbak en het springkasteel. De pret kon niet op.

Doodmoe maar o zo voldaan keerden we met de bus terug naar school.

## Op restaurant

De kikkers gingen tijdens het thema "welkom in ons restaurant" op uitstap naar traiteur/ feestzaal Huyse Sorgvliet bij de opa van Félix Lennartz. We kregen een rondleiding in de grootkeuken en mochten smullen van een pannenkoek en sapje in de feestzaal.



## Mamadag

In de week voor en na moederdag werden onze mama's uitgenodigd om even mee te turnen met hun kleuter. Daarna werden ze in de klas verwend met een heerlijke boterkoek en konden ze samen met kapoen enkele activiteitjes doen. Wat een gezellig moment!



# NEUZEN IN DE KLEUTERSCHOOL

## Gooi de beentjes los!

Op vrijdag 10 juni hadden de peuters en eerste kleuterklassers sportdag. Er werden die dag verschillende bewegingsspelletjes en materialen aangeboden aan de kleuters. Ze mochten ook hun eigen fiets mee brengen om zo een moeilijk fietsparcours af te leggen.



## Busje komt zo

Vrijdag 3 juni brachten we met onze peuters en eerste kleuters een bezoek aan het Mierennest in Hamme. Een hele belevenis voor onze kapoenen. Een hele dag ravotten, glijden, klimmen om zo vermoeid op de bus terug naar huis in slaap te vallen. Een geslaagde schoolreis.



## Project Gezonde voeding

De kleuters volgden dagelijks de avonturen van Barbara Broccoli, Charel Champignon en Lookje tijdens een leuk poppenspel! Lookje voelde zich niet zo fit en zijn vrienden gingen op zoek naar vitamientjes in alle kleuren van de regenboog! Met de hulp van de kleuters kwam er elke dag een nieuw groente -of fruitvriendje bij tot onze regenboog helemaal gevuld was! We startten elke dag samen met ochtendgymnastiek en sloten elke dag af met een nieuw proevertje. Onze kleuters zijn echte proefkampioenen, proficiat!!!!



## Sportdag op het recreatieoord De Ster

Tijdens onze gezonde week werd er ook veel gesport! Op dinsdag trokken de tweede en derde kleuterklasjes naar domein De Ster. We leefden ons uit op de 'hoge berg', naar beneden lopen ging net iets vlotter dan naar boven :-). We bezochten de kinderboerderij en zagen veel verschillende diertjes van dichtbij. We reden met de gocarts, sprongen op het springkussen en ontdekten alle hoekjes van de speeltuin! Het was een sportieve en vermoeiende dag...met opgeladen hartjes keerden we terug naar huis.



## Op schoolreis naar Harry Malter

Eindelijk was het zover! De kleuters van K2 en K3 gingen op ontdekking in het dierenpark 'Harry Malter'! Wat hebben we samen veel plezier gemaakt! We zagen grote kamelen, klimmende aapjes, een slapend stekelvarken, schattige stokstaartjes en nog zoveel meer. Onze buikjes kriebelden van de glijbanen en van 't plezier! We sloten af met een lekker ijsje en dan terug met de bus naar huis. Wat een fijne dag.



# GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

## Een opsteker!

Onze leerlingen van het zesde leerjaar konden vandaag kennismaken met andere scholen. Tijdens de PEP-dagen konden leerlingen proeven van verschillende richtingen (Latijn, mode, haartooi, duurzaam bouwen, sport, welzijn, ...) die in Sint-Niklaas worden aangeboden door de secundaire scholen.



## Feest op school

Zaterdag 9 mei stroomden onze speelplaatsen vol. Met de volle zon als gezelschap kwamen velen naar het schoolfeest. De speelplaatsen waren feestelijk aangekleed, de leerkrachten zorgden voor heel wat spelmogelijkheden en voor natjes en droogjes kon je ook volop terecht, mede met medewerking van het oudercomité. Het werd een gezellige en actieve bedoening. Gezellig rondzwieren op de draaimolen,

mama en papa laten schrikken met ons geschminkt gezicht. De rijen aan de ijsjeskar bleven gans de namiddag meters lang en ook de frietmobiel had zijn aantok.

Het internaat, de Collegekerk en het middelbaar trokken ook heel wat belangstelling. Wij mogen gerust spreken van een groot succes.





## Bijna klaar voor het eerste leerjaar!

Leren lezen, rekenen, schrijven, ... voor de kapoenen van het eerste leerjaar lukt dit al aardig!  
Daarom kregen ze de kans om dit te laten zien aan hun vriendjes van de derde kleuterklas.  
Samen gingen ze op pad om tal van paasopdrachten op te lossen.! De kleutertjes kregen de kans om voor het eerst op de 'grote speelplaats' te spelen. Het was een fijne voormiddag!

## Voor het eerst

Op donderdag 26 mei was het de grote dag voor 27 communicantjes van het eerste leerjaar. Na lange tijd kon deze opnieuw doorgaan in de Colledgekerk. Na de viering hebben we met z'n allen nog kunnen klinken op deze mooie dag!  
Proficiat aan alle communicantjes!



## De lente in het land.

We leerden in het eerste leerjaar over de lente. We planten onze eigen bloemetjes en plantjes.  
We zijn benieuwd of ze binnenkort mooi zullen groeien.



# GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

## Naar de kinderboerderij

Op donderdag 2 juni gingen we met het eerste leerjaar naar het Wollenhof. We gaven de geiten, varkens, konijnen, kippen en ezels eten. We mochten ook de dieren verzorgen.

In de namiddag bouwden we grote zandkastelen en genoten we van de speeltuin en het mooie weer.

Wat was het een fijne dag!



## Hoofdletterfuif!

De leerlingen van het tweede leerjaar kennen nu alle hoofdletters. Om dat te vieren, lieten ze allen hun beste danskunsten zien op de hoofdletterfuif. Ook gingen de kinderen op zoek naar het geheime codewoord: hoofdletterland! Fantastisch om al die glimlachende kapoenen te zien schitteren.



## Workshop eerste graad - Genieten van 'kliederen'

Elk kind mocht drie kleuren kiezen om een prachtwerkje te klieren. De vrijheid sprak de kinderen van bij het begin erg aan. Ze namen waterverf en tikten op hun penseel waardoor de druppels op het tekenblaadje vielen. Door het blad rechtop te houden en het in alle richtingen te draaien, liepen de druppels open in lijnen. Daarin zagen ze fantasiewezentjes waar ze rond tekenden met een potlood en zwarte stift. Als laatste konden ze in de kleuren en in het lijnenspel met een tipp-ex ogen en een mond aanbrengen. Het experimenteren zorgde voor een luchtig sfeertje waarin ieder zijn eigen fantasie zag. Het eerste en tweede leerjaar leefden zich uit en bij terugkomst van de workshop zagen we zeer enthousiaste en vrolijke kinderen.



## Op bezoek bij de ridders

Op 4 mei zijn wij (het derde leerjaar) naar het Gravensteen geweest in Gent. We kregen per klas een gids. Die leidde ons rond door het kasteel en we gingen langs verschillende kamers zoals: de folterkamer, de ridderzaal, de donjon en het dak vanwaar we de hele stad Gent konden zien. Er was ook een vergeetput waar sommige mensen tegenwoordig geld in lieten vallen, we zagen er zelf een dollar in liggen. Vroeger werden er mensen via een touw of ladder naar beneden gebracht in afwachting van hun straf. De straffen waren: een spijker in de tong, onthoofding, uitrekken van het lichaam,... Rond het Gravensteen ligt een slotgracht. Een leuk weetje is dat er bovenaan, tussen de kantelen van het kasteel, een WC is. Het is niet zomaar een WC zoals tegenwoordig maar een WC op een steen met een gat erin. Alles kwam zo terecht in die slotgracht... Het was SUPERLEUK, echt een aanrader!

Jack, Céline, Ine en Immanuel (3A)





## Zoveel symbolen in een kerk...

In ons godsdienstthema leren we over heel wat symbolen: het kruisbeeld, de paaskaars, het tabernakel, het altaar, beelden van heiligen, de biechtstoel, het wijwatervat, de kruisweg en de doopvont. Om deze leerstof goed te onthouden, brachten we een bezoekje aan onze mooie Collegekerk. Meester Vincent gaf ons een rondleiding. Wij deden een zoektocht naar de verschillende symbolen in de kerk. We vonden ze allemaal! Daarnaast kwamen we nog iets leuks te weten. Wist je dat... de Collegekerk opgedragen wordt aan de heilige Antonius, de patroonheilige van de verloren voorwerpen. We zullen dus wat meer tot hem moeten bidden als we eens iets kwijt zijn.



## De verkeerstoets

Eind april namen we met onze klassen L5 deel aan de 'Grote Verkeerstoets'. We kregen een heleboel vragen voorgeschoteld om zo na te gaan of we juist op situaties in het verkeer kunnen reageren. We lieten onze hersenen kraken alvorens het antwoord in te geven op de computer. De leerlingen die 14/20 haalden waren geslaagd en kregen een toegangsticket voor Bobbejaanland.



## Kunstwerk kijken

In het vijfde leerjaar maakten de leerlingen een spreekbeurt over een kunstwerk naar keuze. Ze maakten een schilderij, een beeldhouwwerk of een bouwwerk ook na. Céleste Brys uit 5C koos 'Het Laatste Avondmaal' van Leonardo Da Vinci. Zie jij waar ze haar inspiratie haalde?



## De sleepover

Donderdag 31 maart begon als een doodnormale dag in het vijfde leerjaar, maar hij eindigde als de leukste dag van het hele schooljaar. De 68 leerlingen en de juffen van het vijfde bleven namelijk op school slapen!

In de namiddag moesten we eerst slagen voor ons astronautenexamen. We hadden de voorbije weken goed geoefend, dus was iedereen geslaagd. Daarna hebben we 'Eén tegen allen' gespeeld. We moesten allerlei opdrachten tot een goed einde brengen. Zo moesten we vijftig knopen in een touwtje leggen met onze tenen, honderd vlechtjes in onze haren maken, een menselijke piramide bouwen, een kaartenhuisje van drie verdiepingen in elkaar knutselen,... en nog vele andere opdrachten. Uiteindelijk waren alle opdrachten gelukt, dus mochten we een half uurtje langer opblijven!

Na dit leuke spel en nadat we onze bedjes klaargemaakt hadden, aten we spaghetti. We konden kiezen uit spaghetti bolognese en een vegetarische spaghetti. Dit had het oudercomité voor ons klaargemaakt. Superlekker!

Toen onze buikjes vol waren mochten we nog eventjes buiten spelen. Het was ondertussen al donker geworden, dus het was wel eens leuk om in het donker op de speelplaats en op school rond te lopen.

Daarna deden we onze pyjama aan en keken we allemaal samen naar de film 'Home' op het grote scherm in de AVW-zaal. Supergezellig!

Na de film was het dan tijd om te gaan slapen. Het duurde eventjes voor alle snaveltjes toe waren, maar we genoten van een heerlijke nachtrust.

's Ochtends was de paashaas geweest, dus toen mochten we paaseieren rapen in de sneeuw! Daarna stond er een heerlijk ontbijt voor ons klaar in de Calfac. We werden opnieuw in de watten gelegd. Het was een ongelooflijk fijne ervaring en we hebben van elk moment genoten!

Ashot en Elena - 5C



## Op de tijdlijn



Twee maanden geleden werkten wij van het vijfde leerjaar weer aan het thema 'de tijdlijn.

Hiervoor verdeelden we ons eerst in groepjes. Daarna zochten we informatie op over de periode die we met ons groepje moesten bespreken. Elk groepje had een andere periode: de oudste tijden, de oudheid, de middeleeuwen, de nieuwe en nieuwste tijd en ook de eigen tijd, alles kwam aan bod.

Nadat we informatie opzochten, bespraken we welke dingen we konden knutselen voor ons museum. We overlegden welk materiaal we nodig hadden en wie wat meebracht. Ook gingen we een paar keer naar de computerklas om een bijpassende powerpoint te maken. Toen elk groepje klaar was, mochten we het voorstellen aan elkaar. Iedereen keek en luisterde aandachtig. De juf gaf ons punten. Het was een hele leuke ervaring.

Als jullie hier meer over willen weten, mogen jullie het ons altijd vragen.

## Frank Pollet in het zesde leerjaar

Wij hebben met het zesde leerjaar bezoek gekregen van de bekende schrijver Frank Pollet. Hij heeft ons verteld over hoe hij zijn boeken schrijft en ook over zijn dagelijks leven.

Frank Pollet heeft o.a. verteld over zijn huisdieren en waarom hij zijn huisdieren heeft genoemd naar zijn familie. Hij heeft bijvoorbeeld een boek geschreven over zijn twee hamsters omdat er één hamster overleden was. Een aantal jaar geleden besloot Frank Pollet om een klimaatboek uit te brengen. Hiervoor kreeg hij hulp van Jill Peeters. Zij was maar al te enthousiast om hieraan mee te werken. Natuurlijk mocht het niet te saai zijn want dat kan een klimaatboek soms zijn. Daarom besloot hij 'Frida's klimaatboek' te schrijven en gebruikte hier veel jongerentaal en humor in. Dit is leuker om te lezen voor jongeren. Indien je het nog niet gelezen hebt: een echte aanrader!

Cara, Rania, Melike (6c)

Na een heerlijk ontbijt gaat hij naar zijn twee ezels, Victor en Henri, om hen eten te geven.

Vroeger gaf hij les in de lagere school, maar nu schrijft hij gedichten en boeken. Na een drukke werkdag gaat hij graag eens met zijn vrouw naar het restaurant.

Frank Pollet is geboren in Sint-Niklaas, maar nu woont hij in Puivelde. Hij is getrouwd met Gitte Cancoillie. Ons favoriet boek waarover hij vertelde is "Frida's koele klimaatboek". Dit boek gaat over het klimaat en zo probeert hij op een leuke manier alles over het klimaat te vertellen.

Iedereen van het zesde leerjaar vond zijn uitleg heel interessant en het was aangenaam om naar hem te luisteren!

Geschreven door: Hanne en Mila (6A)



# GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL



## Bosklassen

Wauw, de bosklassen. Wat een avontuur was dat! Wij hebben zoveel leuke dingen gedaan dat we eigenlijk te weinig woorden hebben om dit allemaal te vertellen. Gelukkig zeggen de fantastische beelden meer dan woorden. Neem zeker eens een kijkje op de schoolsite!

De wandelingen hoorden bij de bosklassen. We begonnen met een wandeling van 8 km. Tijdens de wandeling zijn we langs een klein winkeltje met allemaal spulletjes geweest. De tweede dag en dus ook de tweede wandeling was naar een mooi kasteel genaamd Reinhardstein. Dit was een mooie, maar pittige wandeling! Wat deden onze benen pijn achteraf, maar het uitzicht was fenomenaal. Deze wandeling was 12 km. Meester Matthias was wel verkeerd gelopen, waardoor we misschien een extra kilometer hebben gewandeld. De derde wandeling was een kortere wandeling van 10 km. We zagen de bron en sommige zaten vast in het veen! Grappig was dat! De vierde wandeling was de laatste en langste. We hebben een grote waterval gezien. Sommige waagden zich aan het koude water, brr!

Met de meesters, juf Magali, juf Tine en juf Elise bouwden we kampen in het bos. We speelden niet alleen samen bosstratego, ook de lasershooting had meester Arne meegenomen. Cool die lichtjes 's avonds! Ook hebben we een heel doorschuifstelsel van sporten gedaan. Volleybal, kinbal, kubben, lopen, ping pong, honkbal, voetbal,... noem maar op! Speciaal was wel de roofvogelshow. Dit hadden we nog nooit gezien van dichtbij! Donderdagmiddag kregen we een prachtige roofvogelshow te zien van Dominique

Willems. Hij bracht de snelste vogel van de wereld mee, de slechtvalk. Al had die heel weinig zin om te vliegen helaas... Hij had ook de Europese Oehoe, de kerkuil, de gier, de rode wouw,... en nog zoveel meer mee! Vic mocht het konijn spelen, maar hij struikelde over zijn eigen benen en jammer genoeg kreeg de vogel "het konijn" te pakken. De roofvogels vlogen net over onze hoofden en sommige vonden dit cool, anderen waren net een beetje bang. Er mochten zelf kinderen even valkenier spelen! Het was prachtig om naar te kijken.

De avondactiviteiten waren misschien wel de leukste. De eerste en derde avond waren we verdeeld in groepen en wisselde we zo af. De ene groep kreeg een quiz voorgeschoteld, de andere groep mocht knutselen met meester Van Passel en juf Mia en lasershooting. De tweede avond zochten we takken voor het kampvuur. Wanneer de meesters dit aanstaken, was het ontzettend mooi! We kregen ook marshmallows, lekker! Met meester Vik zongen we liedjes.

Ook juf Elise, haar man en haar dochter Leonie kwamen langs. Dit was leuk! De laatste avond trokken we onze beste kleren aan want het was casinoavond. We konden dan "geld" verdienen, maar ook ontzettend veel verliezen. Je kon ook nootjes en chocolade winnen. Hmm! Hierna was het de langverwachte fuif. Wij hebben er een groot feest van gemaakt!

Een ervaring dat niemand ons nog kan afnemen. Onze bosklassen in ons zesde leerjaar!

Geschreven door: Mina, Aurélie en Emilia. (6A)





# GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

## Op reis

Het einde van het schooljaar betekent ook even de teugels lossen en een deugddoende schoolreis te ervaren. Elk leerjaar had zijn eigen bestemming onder een stralende zon: Hierbij enkele sfeerbeelden van de verschillende uitstappen: Boudewijnpark, Bellewaerde, Pairi Daiza, Plopsaland, Walibi en Bobbejaanland.



# SPORT OP EEN EREPLAATS

## Extra sportief

Dit jaar vielen het vijfde leerjaar in de prijzen. De richting "sport" op de biobroeders verzorgde een halve dag vol sportactiviteiten. Een fijn project voor de leerlingen en een knappe samenwerking tussen de twee scholen. Bewegen is gezond en bewegend leren in het thema "Disney" zorgde voor de juiste motivatie. Dankuwel aan de organisatoren!



## OUDERS AAN HET WOORD

### *Als je even op je tenen gaat staan...*

*... en een halve draai maakt zie je heel in de verte het begin van het schooljaar liggen. Een jaar waaraan we hoopvol begonnen, een jaar waarin we onderweg onze plannen maar weer eens aanpasten, maar ook een jaar waarin we terug in schoonheid konden eindigen.*

*De vijfdes konden voor het eerst in lange tijd weer eens een overnachting op school organiseren. Met het oudercomité voorzagen we hen net voor de paasvakantie van een heerlijke maaltijd. Zowel de kinderen als de gelegenheidskoks genoten er met volle teugen van.*

*Ook het schoolfeest was terug van weggeweest. De basisschool en het secundair werkten die dag stevig samen om er voor alle bezoekers een geweldig feestje van te maken. Het zonnetje scheen heerlijk, de mensen genoten van een drankje op het terras en kinderen glunderden met een zakje oudercomitépopcorn in de hand.*

*Het laatste wapenfeit van het oudercomité dit schooljaar was het openhouden van de kinderopvang tijdens de eerstecommunieviering. We toverden de kleuterrefter om tot een heus reis-rond-de-wereldparcours. We genoten van wat de kleuters in hun keukentjes klaarstoofden en speelden met autoverslindende dino's in de garage. Kortom, een leuke boel.*

*En zo zijn we gearriveerd op het moment dat je er zelfs niet meer voor op je tenen hoeft te staan om ze te zien liggen blinken in een zomerzonnetje: de eindmeet van dit schooljaar. Klaar om meteen de startlijn te vormen van een geweldige vakantie. Geniet ervan! Tot in september!*

Groet, Joris



## Vrije schooldagen 2022-2023

Ma. 03/10/2022	Lokale verlofdag
Wo. 19/10/2022	Pedagogische studiedag
Ma. 31/10-06/11:	Herfstvakantie
Vr. 11/11/2022:	Wapenstilstand
Vr. 23/12/2022	Vrije namiddag
Za. 24/12-08/01:	Kerstvakantie
Wo. 25/01/2023:	Pedagogische conferentie
Vr. 03/02/2023	Lokale verlofdag
Ma. 20/02-26/02:	Krokusvakantie
Wo. 22/03/2023	Pedagogische studiedag
Ma. 03/04-16/04:	Paasvakantie
Ma. 01/05/2023:	Dag van de arbeid
Do. 18/05/2023:	Hemelvaartsdag en Eerste Communie
Vr. 19/05/2023:	Brugdag Hemelvaartweekend
Ma. 29/05/2023:	Pinkstermaandag
Vr. 30/06/2023:	Vrijaf in de NAMIDDAG
Za. 01/07-31/08:	Begin Grote Vakantie



## FAMILIENIEUWS

Wij willen niemand vergeten in het familienieuws. Gelieve steeds het geboortekaartje of de rouwbrief door te geven aan de klastitularis. De leerkracht bezorgt het nieuws aan de redactie van CollegeECHO.

### Geboorte

**“Voor de wereld  
ben je van ons.  
Maar voor ons  
ben je de wereld!”**

- Senne, broertje van Alexander Cambeen (K3a)
- Shams, zusje van Najma (K3a)
- Ties, zoontje van juf Sarah (tit; L1c)-Kristof, broertje van Thiebe
- Felix, zoontje van juf Roxane (kleuterjuf) en  
Anton, broertje van Babette
- Soufian, broertje van Sanae (L4a) en Mohammed (PK1d) Quamar

*Onze hartelijke gelukwensen.*

### Overlijden

**“Ik zag de hemel opengaan,  
gedragen door de brede regenboog.  
Ik zag nog eens je ogen open gaan  
toen ik onbeholpen naar je boog.  
Ik zag de hemel opengaan  
en jou, voor altijd, binnengaan!”**

- Paul Van Overloop (1964 - 2022), papa van Asiya (L6a)
- Guido Van Dam (1951-2022), schoonbroer van Jos Cruyplandt (lid Raad van Bestuur SJKS) en oom van juf Isabel (tit. L1b)
- Smet Francine (1945-2022), oma van Bo (l5b) en Kato (L2a) De Jonghe
- Mohamed El Moussaoui (1941-2022), opa van Nassim (L5b) en Younes (L3c) El Azzouzi en opa van Assia (L6b),  
Amalia (L3b), Isra (L4a), Amin (PK1d), Naila (PK1d), Suhail (L3b) en Sofia (K2b) El Asjadi
- Fatima, grootmoeder van Sanae Quamar (L4a)
- Roland De Pauw (1933-2022), schoonvader van Danny Van Royen (oud directeur middelbaar)

*Onze christelijke deelneming.*



# KUNSTGALERIJ

